

SCHENKEN MET WARMER HANDE

‘Als ik zie dat mensen hun leven in de waagschaal stellen om mensen in nood te helpen, vind ik dat ik best geld kan geven. Met Gedeeld Geven kan ik meteen goed doen met mijn vermogen en heb ik er ook zelf plezier van.’ Manja van Hee is donateur van Artsen zonder Grenzen volgens het Gedeeld Geven concept.

‘Mijn dochter bewonderde mijn ring en vroeg: “Krijg ik die ring later?” Waarop ik antwoordde: “Die krijg je nu!” Want als ik haar nu iets geef, heeft zij er langer plezier van, en ik – nu ik nog leef – ook.’

Anderen helpen

‘Vanuit mijn achtergrond heb ik oog voor mensen in nood, die ook niet voor die situatie gekozen hebben. Ik heb zelf ook wel eens in de problemen gezeten en werd toen door anderen opgevangen. Ik vind het vanzelfsprekend dat je dan zelf ook iets voor een ander doet. De neutrale, a-politieke houding van Artsen zonder Grenzen spreekt mij aan. Het geven van hulp waar het nodig is.’

Slimmer geven

‘Eerder dit jaar kreeg ik ineens € 260.000 tot mijn beschikking vanwege het overlijden van mijn vader. Mijn moeder kwam op het lumineuze idee het wettelijk erfdeel nu al aan mij en mijn zus uit te keren. Ik wist dat ik er iets moois mee wilde doen. Toen ik in de *Hulp* over Gedeeld Geven las, wist ik meteen “dat is iets voor mij”. De belasting stimuleert het schenken aan goede doelen, dus het pakt op dat gebied heel gunstig uit voor mij. Artsen zonder Grenzen krijgt direct

een flink bedrag en ik krijg elk jaar een som geld uitgekeerd. Het is een slimme manier van geven.’

Goed werk

‘Ik denk vaak: ik heb het, dus ik kan het geven. Zelf heb ik genoeg. Ik heb een huisje met tuintje en voldoende pensioen; als lerares Duits heb ik 37 jaar voor de klas gestaan. Mijn ouders zaten beiden in het onderwijs, dus mijn keuze destijds was vrij logisch. Ik overwoog ook om arts te worden, maar het leek mij lichamelijk te zwaar. Toch zou ik nog steeds graag goed werk in Afrika willen doen.’

Trots

‘Schenken aan Artsen zonder Grenzen via Gedeeld Geven voelde meteen goed. Ik vergelijk het met Goethe’s Faust: het moment van volkomen gelukzaligheid werd door Faust niet via de bevrediging van mijn eigen behoeften bereikt, maar door een daad van onbaatzuchtigheid. Ik voel me echt betrokken bij de organisatie en die betrokkenheid groeit alleen maar. Als ik lees dat Artsen zonder Grenzen ergens bezig is, of als ik ze in het nieuws zie, denk ik “goed zo!” Het geeft me een trots gevoel: “Dat is mijn club.”



foto: Rachel Corner

MEER VOLDOENING VAN UW GIFT

U kunt ervoor blijven zorgen dat ons levensreddende werk door blijft gaan. Via een nieuwe manier van schenken aan goede doelen: Gedeeld Geven. Als u tenminste 55 jaar of ouder bent en over vermogen beschikt, kan deze vorm van schenken zeer aantrekkelijk voor u zijn. Uw Gedeelde Gift wordt ‘gedeeld’ in een deel dat direct naar Artsen zonder Grenzen gaat en een deel dat u ter beschikking blijft staan in de vorm van een jaarlijks vast en levenslang rendement. Mede door de fiscale voordelen die verbonden zijn aan de schenking, kan een hoog rendement worden behaald op de Gedeelde Gift.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Liliane Franssen, medewerker van Artsen zonder Grenzen, telefoon: 020 520 8012. Rekenvoorbeelden en informatie vindt u ook op www.gedeeldgeven.nl

COLOFON

Hulp post 4, jaargang 22, oktober 2007

Artsen zonder Grenzen, Plantage Middenlaan 14,
Postbus 10014, 1001 EA Amsterdam
Tel.: 0900-821 22 12 (10 ct/pm)
Voor adreswijzigingen:
adreswijziging@artsenzondergrenzen.nl
E-mail: info@amsterdam.msf.org
www.artsenzondergrenzen.nl
GIRO 4054

Ontwerp: Colombo, Amsterdam
Foto voorpagina: Henk Braam
Coördinatie: Celine The
Fotoreactie: Evelien Schotsman
Teksten: Lucia Thie
Druk: Senefelder Misset
Begeleiding: Outpost
© Artsen zonder Grenzen 2007

Hulp post is een uitgave van Artsen zonder Grenzen Nederland en wordt gratis toegestuurd aan begunstigers. De periodiek verschijnt vijf maal per jaar in februari, mei, augustus, oktober en december. Wij sturen met elk nummer een acceptgiro mee. U heeft zelf de keuze of u jaarlijks of driemaandelijks een gift overmaakt. Hulp post wordt voor visueel gehandicapten uitgegeven in braille. Informatie: CBB, Tel. 0341-56 54 77.

Artsen zonder Grenzen legt gegevens van donateurs vast ten behoeve van het donateurschap. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante ontwikkelingen of diensten van Artsen zonder Grenzen. Als u op deze informatie geen prijs stelt, dan kunt u ons dit schriftelijk laten weten.

